

Horen en zien

Waar ik me aan erger is het kuddegedrag van sommige mensen. Ze horen een verhaal in de supermarkt of zien wat op Facebook en nemen dit direct aan als een waarheid om dit vervolgens weer door te vertellen of te `liken`.

Dit kan een grote impact hebben op anderen en op de maatschappij. We weten allemaal nog wat er gebeurde rond de Corona-pandemie, enkele jaren geleden. Het werd toen zo erg dat er groepen mensen beweerden dat Corona niet bestond en dat het een plan van de regering was om ons te onderdrukken en er via de injecties chips werden ingespoten. Er ontstond veel verwarring in ons land over wat waar was en wat niet.

Ook in kleinere kringen kan dit verschijnsel veel leed veroorzaken. Dan gaat het om familie, collega's of gewoon mensen in de straat. Zelfs zoveel dat mensen daar ziek van worden of nog erger. Mensen worden zwart gemaakt of beschuldigd zonder dat daar enig bewijs voor is.

Mijn oproep aan u is dan ook: neem niet alles voor waarheid aan maar probeer zelf betrouwbare informatie te vinden via de krant, radio of TV. En blijf weg van mensen die anderen ongeremd zwart maken of opruiende verhalen vertellen. Of zoals een oud gezegde aangeeft:

”Omring u niet met kippen, want die leren u niet vliegen”.